

“Stichting Naar School in Haïti”

Westerbork, maart 2005



Beste lezers,

Eind januari is Marijke Zaalberg weer naar Haïti vertrokken. Deze keer zag ze er wel wat tegenop omdat de situatie in Haïti erg onrustig is. Maar gelukkig viel het voor haar mee. Hieronder een korte bloemlezing uit de berichten die we van Marijke ontvingen:

Haïti is rustiger

Ik voelde mij rustig toen ik van het vliegveld naar huis reed, er was geen dreigende sfeer. Jackson kwam mij ophalen. Jackson, begin 20 en monteur, had een wit overhemd aangetrokken, een nette broek en een stropdas om. Prachtig dat deze knaap zo blij was om dit te mogen doen en zich zo belangrijk vond dat hij zich heel netjes had aangekleed. Het overhemd en de broek slobberden om hem heen, maar hij voelde zich keurig netjes. Hij straalde toen ik hem een compliment gaf.

Ook al was deze rit rustig, er is veel geweld, vooral in de steden. Er zijn tientallen politiemensen opgepakt omdat zij systematisch kidnaptten, ook een groep politieagenten in Thomassin waar ik altijd doorrijd als ik naar Petionville ga. Het ligt op vijf kilometer bij mij vandaan. Kidnappen gebeurt nog wel maar de laatste keren hoorde ik dat het vooral ging om het afpakken van auto's en het geld of materialen in de auto's.

Armoede

Ik weet niet of het er aan ligt dat de mensen mij meer beginnen te kennen, maar er komen steeds meer mensen om hulp vragen. De verhalen zijn erg schrijnend. Een hoogzwangere vrouw van nog geen 30 kwam om hulp vragen. Zij komt uit Kalfou Badio via via bij mij terecht. Zij zwerft al enige tijd met haar zontje van drie rond. Haar man, waarvan zij 6 kinderen heeft, heeft haar verlaten voor een andere vrouw en haar het huis uitgezet. Haar andere kinderen zijn bij familie, ook haar dochter van 10 jaar. Zij zorgen slecht voor dit meisje en ze mag niet naar school. Twee kinderen zijn al ter adoptie afgestaan. De moeder weet zich geen raad. Zij kan niet werken nu en dus is er helemaal geen inkomen. Zij komt waarschijnlijk eerst bij mij wonen zodat ze een plek heeft om te bevallen of op tijd naar het ziekenhuis te gaan. Daarna gaat zij weer terug naar Kalfou Badio. Zij heeft helemaal niets.

De scholen

Na mijn terugkeer heb ik alle scholen bezocht. Ik ben heel erg tevreden. Op de scholen waren bijna alle kinderen aanwezig en er was orde en regelmaat. De kinderen komen over het algemeen op tijd, alleen in Furcy blijft het moeilijk al is het

verbeterd. Ik kon merken dat de leerkrachten zich goed aan onze systemen hebben aangepast en de kinderen zijn nu gewend.



Sarah en Gregory hebben de leerkrachten goed begeleid. Het systeem lijkt echt goed te gaan werken. Al het doorgaan en volhouden heeft zijn vruchten afgeworpen.

Mijn droom

Ik had een afspraak met meneer Nicolas in Kablin. Hij liet mij twee stukken grond zien waar goede mogelijkheden zijn om scholen te bouwen. Het was eerst één terrein, ongeveer zes jaar geleden is er een weg aangelegd, nu zijn het dus twee terreinen. Het is op de top van een heuvel.

Ik ben met meneer Nicolas naar Thomassin gereden waar de eigenaresse van de grond woont. Zij was erg vriendelijk en vindt het heel belangrijk dat er een school komt. Zij wil de grond wel verkopen. Dit is waar ik al zes jaar op heb gewacht. Ik was echt ontroerd. Zou het nu echt gaan gebeuren? Wordt mijn droom nu werkelijkheid?

Zij weet dat ze daar nooit zal gaan wonen en weet niet wat zij met de grond moet doen. Daarom vraagt ze ook niet veel geld. Ze wil wel wat hebben want ze heeft drie kinderen en die moeten ook naar school. Ik geloof dat deze vrouw oprecht is. Het voelt zo heerlijk!

Ik hoop dat de koop doorgaat en dat wij genoeg geld bij elkaar kunnen krijgen. Allerlei ideeën gaan door mijn hoofd, ik zou willen beginnen met twee of drie houten klaslokalen.

Als het zou lukken kan ik daar ook gaan wonen en daarmee besparen op de huur in Kenscoff. Het zou fantastisch zijn en het is zo nodig voor de kinderen.

Ik hoop hier volgende keer meer over te kunnen vertellen.

Lieve mensen, heel hartelijk bedankt voor uw giften en medeleven. Zonder u zou het niet mogelijk zijn de kinderen in Haïti te helpen!!

Marijke Zaalberg

Ontmoetingsdag in Orvelte een succes!

Het was op zondag 23 januari een winterse dag met soms wat sneeuw maar toch kwamen er zo'n 40 volwassenen en 30 kinderen naar Orvelte uit alle hoeken van het land. Fantastisch! In het gezellige restaurant de Schapendrift werd iedereen ontvangen met koffie en cake, voor de kinderen was er ruimte om heerlijk met elkaar te spelen en voor velen was het een goed weerzien en er was veel bij te praten.

Marijke heeft verteld over de situatie in Haïti en hoe het nu op de scholen is, hoe het met de kinderen en hun ouders gaat en welke problemen zij tegenkomt in haar werk.

Verschillende mensen hebben zich bij het bestuur gemeld omdat zij als vrijwilliger willen meehelpen en de tafels met artikelen uit Haïti werden uitgebreid bekeken en velen kochten iets.

Voor Marijke en voor het bestuur was deze dag een hart onder de riem om het werk voort te zetten ook al zijn de omstandigheden in Haïti soms zeer moeilijk.

Iedereen hartelijk dank en graag tot ziens!

Van de bestuurstafel

Verschillende malen is het bestuur al bij elkaar geweest en inmiddels is er een meerjarenplan opgesteld. De jaarrekening 2003 is klaar om vastgesteld te worden. Ook de begroting 2005 is door het bestuur vastgesteld.

Eerste prioriteit is om voldoende geld te werven om het huidige werk in Haïti te kunnen voortzetten. De inkomsten zijn in 2004 teruggelopen en ook de grote inzamelingsactie voor Azië heeft effect gehad voor ons. Gelukkig hebben er zich vrijwilligers aangemeld om het bestuur te helpen. Er moet veel gebeuren maar de voldoening is ook groot wanneer we zien dat het geld direct ten goede komt aan de kinderen in Haïti.



Ieder kind heeft recht op onderwijs

Wij proberen zoveel mogelijk kinderen dit recht te geven! Door Uw financiële ondersteuning maakt U dit mogelijk. Wilt U ons helpen?? Bij voorbaat heel hartelijk dank!!

Rabobank Westerbork: **36 94 66 500**

t.n.v. Stichting Naar School in Haïti

www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl

Voorzitter:

Roelie Goetsch

0593-524630

Secretaris:

Bianca Grote Beverborg

0522-490038

Penningmeester:

Marcel Doornbos

0592-409900

St Theresiaschool in Bilthoven actief voor Haïti

Er zijn een aantal scholen die geld, kleding en speelgoed inzamelen voor Haïti.

Deze keer extra aandacht voor de kinderen van de St Theresia school. De school heeft onze stichting voor een periode van vijf jaar geadopteerd, en elk jaar zijn er drie grote acties. Op eigen idee en initiatief van groep 8 werd in oktober ook nog een rommelmarkt gehouden. Opbrengst: € 603 wat door het bestuur van de school werd verdubbeld! En afgelopen december was er de dozenactie. Veel spullen zijn verzameld en onder de enthousiaste leiding van Bianca Marell en Mary-Ann Meijer vakkundig ingepakt. 60 dozen konden in januari opgehaald worden in Bilthoven. Fantastisch! Maar daar bleef het niet bij: inclusief het bedrag van de rommelmarkt werd er in totaal € 1486,69 overgemaakt!

Kinderen, leerkrachten en ouders van de St Theresiaschool:

Heel hartelijk dank!

Containers

Konden we ze maar verschepen. Er zijn 2 containers vol met schoolmeubelen, kinderkleding en lesmateriaal. We willen absoluut niet het risico lopen dat ze bij aankomst in Haïti geplunderd worden en dat daarmee de goederen in handen komen waar ze niet voor bedoeld zijn. Gelukkig heeft Marijke sinds kort Gerald in dienst genomen, een goed opgeleide Haïtiaanse man die de wegen kent om dit probleem op te lossen. We hopen dat we voor de zomer de containers kunnen gaan verschepen.

In de volgende nieuwsbrief hoort u meer hierover.



Wilt U meer weten, een lezing organiseren of iets speciaals doen voor de kinderen in Haïti, neem dan contact op met iemand van ons bestuur.