

“Stichting Naar School in Haïti”

Westerbork, Haïti, september 2003.

Beste lezers,

Hoe kan ik deze nieuwsbrief anders beginnen dan iedereen te bedanken voor de steun aan onze stichting, in welke vorm dan ook. Het is geweldig om telkens weer te merken hoeveel mensen ons werk een warm hart toedragen. Behalve de donaties die wij gelukkig steeds ontvangen, kregen wij de afgelopen maanden ook weer veel kleding, speelgoed en schoolmeubelen voor de kinderen in Haïti. Wij zijn daar heel blij mee en kunnen u verzekeren dat alles in Haïti ontzettend goed gebruikt zal worden. Namens de kinderen van Haïti, heel heel erg bedankt!

Op de achterzijde van de nieuwsbrief stelt Wouda Bakker zich aan u voor. Zij is momenteel voor 7 weken in Haïti en is een geweldige steun voor Marijke. Wouda, heel veel succes met jouw werk in Haïti!

Na een verblijf van bijna zes weken in Nederland is Marijke onlangs weer teruggegaan naar Haïti. Een drukke en spannende tijd is aangebroken want de nieuwe school in Furcy Badio zal binnenkort klaar zijn voor gebruik. We hadden gehoopt hier op 1 september van start te gaan, maar Haïti zou Haïti niet zijn als alles op tijd zou gaan. En dus hadden we er wel al rekening mee gehouden dat het wel iets later zou kunnen worden. De derde en laatste fase van de bouw is begonnen en zoals het er nu naar uit ziet, zullen de eerste kleuters 1 november komen spelen en leren in onze nieuwe school. Misschien kan dit nog iets eerder worden als het niet te veel regent. Het is momenteel regentijd in Haïti en dit betekent dat de wegen slecht en soms helemaal niet begaanbaar zijn. Het aantal aanmeldingen van nieuwe kleuters is enorm en het maximum van 150 kinderen is bereikt. U begrijpt dat Marijke, de kinderen en docenten staan te popelen om van start te gaan!



de nieuwe school in Furcy Badio



In Kalfou Badio zullen wij naast de bestaande basisschool een kleuterschool beginnen. Wij kunnen een kamer van planken en golfplaten huren. De vloer is van cement. In Nederland zou zo'n lokaal absoluut beneden alle maatstaven zijn, in de bergen van Haïti is dit juist een prachtige mogelijkheid. Zo krijgen weer 30 kleuters de kans om naar school te gaan. Ook voor de scholen in Kalfou Badio geldt een leerlingenstop omdat ze overvol zijn.

In Kenscoff zijn nog enkele plaatsen vrij voor kleuters. Dit komt omdat er in deze regio meer scholen zijn. Als deze plaatsen niet worden opgevuld mogen oudere kinderen tussen 6 en 10 jaar, die niet naar school gaan, gratis bij ons naar school. Zij komen in de groep bij de oudste kleuters en zullen leren lezen en schrijven.

Onze stagiair Mark Vletter heeft onlangs besloten terug te keren naar Nederland. De samenwerking in Haïti liep niet goed en dus was dit de beste oplossing voor Mark en Marijke. Het is nu al een aantal keer gebleken dat het moeilijk is de juiste vrijwilliger te vinden voor het zware werk in Haïti. Sommige organisaties onderwerpen hun vrijwilligers eerst aan een psychologische test voordat tot samenwerking wordt overgegaan. Ook wij denken hier steeds vaker en serieuzer over na en zijn eigenlijk op zoek naar iemand die ons op dit gebied (vrijwillig) zou kunnen ondersteunen. Indien u iemand kent of zelf ideeën heeft over hoe wij dit het beste kunnen aanpakken, wilt u dan alstublieft contact opnemen met iemand van ons bestuur?

Zoals ik aan het begin van mijn verhaal al schreef, wordt de stichting regelmatig verblijd met goederen voor de kinderen in Haïti. Ook krijgen wij vaak de vraag welke goederen wij kunnen gebruiken en hoe het aangeleverd kan worden. Daarom vindt u bij deze nieuwsbrief een bijlage waarin dit alles uitgebreid staat beschreven. Deze bijlage is zo opgesteld dat u deze ook kunt verspreiden onder belangstellenden. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met iemand van het bestuur.

En dan nog het volgende. Marijke is gevraagd om mee te werken aan het programma van de Evangelische Omroep, “Nederland Zingt en Geeft”. Marijke heeft zelf filmmateriaal uit Haïti aangeleverd en de EO heeft Marijke geïnterviewd toen zij in Nederland was. Het is allemaal nog sterk onder voorbehoud, maar zoals het er nu naar uit ziet, zal dit alles worden uitgezonden op zondag 19 oktober a.s. om 10.35 uur. Houdt uw televisiegids in de gaten dus!

*Hartelijke groeten,
Carry Huijink-Jansen, secretaris*

Kenscoff, september 2003

Beste lezers,

Deze keer een stukje van mij in deze nieuwsbrief. Mijn naam is Wouda Bakker. Ik ben getrouwd en heb twee volwassen kinderen. Ik zit al 28 jaar in het onderwijs en heb veel ervaring met kinderen van allerlei leeftijden. Verder werk ik veel met zorgleerlingen en begeleid ik leerkrachten. Heel graag wilde ik eens kennis maken met het onderwijs in Haïti en vooral ook proberen of ik een heel klein druppeltje kan bijdragen aan verbetering van het onderwijs in dit land. Gelukkig heb ik hiervoor de kans gekregen zowel van mijn gezin als van mijn school en ook van Marijke. Op 15 augustus ben ik samen met Marijke in Haïti aangekomen om hier zeven weken te blijven.

Al direct na mijn aankomst was hier seminar voor de leerkrachten. Een cursus waarin wordt geprobeerd veel te leren over onderwijs geven. Deze cursus wordt gegeven door Marijke's beste leerkracht. Marijke heeft mij gevraagd of ik ook wat lesjes wilde geven omdat het onderwijs hier zo statisch is en de leerkrachten misschien leren dat het ook anders kan, zodat de kinderen betrokken en actief zijn tijdens een les. Ik heb ja gezegd en vanaf dat moment elke dag een half uurtje voor de klas gestaan. Mijn Frans was natuurlijk niet optimaal en vaak moest ik naar woorden zoeken maar lichaamstaal maakt zoveel duidelijk. Elke dag een ander spel of een muzieklesje met instrumenten waarmee je kunt laten zien dat het leuk is als kinderen zelf iets doen en niet altijd stil hoeven te zitten en te luisteren. De eerste dag was ik wel een beetje zenuwachtig en bedacht dat het lang geleden is dat ik zenuwachtig was voor het geven van een les. Het ging best goed en vijf minuten nadat ik was gestopt kwam Grègory namens de leerkrachten vragen om weer een les de volgende dag. Zo is het dus uiteindelijk elke dag geworden.

Verder houd ik mij op dit moment bezig met het inrichten van een school. Vlak voor de zomer heeft Marijke voor de kleintjes van Kalfou Badio een ruimte gehuurd. Het is een gedeelte van een vroeger woonhuis, een houten gebouw. In dat gebouw is nog niets en vandaag hebben we leuke lappen opgehangen langs de muren en twee schoolborden. De weg naar deze school toe is zo slecht dat de auto een paar honderd meter lager moest worden neergezet. Alle materialen die in de auto zaten en voor de school waren, moesten dus omhoog worden gedragen. Iedereen die passeerde wilde wel wat meenemen. En daar ging dus een lange rij mensen en kinderen met schoolspullen in hun handen of op hun hoofd op weg naar boven. Heel bijzonder. Daarnaast was het de bedoeling dat ik hier het openingsfeest zou verzorgen voor de school in Furcy. Dat gaat echter niet lukken. Veel gedoe met geld en weinig activiteiten bij de bouw. Het was wel even een teleurstelling maar een feestje in Kalfou Badio komt er toch want ook deze kinderen zijn heel blij met hun school ook al is die van hout en oud. Op 2 september hebben Marijke en ik een gesprek met een meneer over een school in Pierre Paul die afgelopen jaar is gesloten. Als het lukt om deze school te huren, er zijn al genoeg aanmeldingen voor leerlingen, gaan er 600 kinderen naar school en zijn er 22 mensen aan het werk voor deze kinderen op vier scholen. Geweldig! De bedoeling is dat ik ook wat leerkrachten ga bezoeken en hun lessen ga bekijken. Ik heb er erg veel zin in. Op 6 oktober reis ik weer naar huis want dan zijn er weer kinderen in Spakenburg die op mij wachten.

Wouda Bakker

ELK KIND HEEFT RECHT OP: VOEDING, KLEDING, ONDERDAK en ONDERWIJS!

Wij proberen zoveel mogelijk kinderen dit recht te geven!
Door Uw financiële ondersteuning maakt U dit mogelijk.
Wilt U ons helpen?? Bij voorbaat heel hartelijk dank!!

Rabobank Westerbork: **36 94 66 500**
t.n.v. "Stichting Naar School in Haïti".

Wilt U meer weten, een lezing organiseren of iets speciaals doen voor de kinderen in Haïti, neem dan contact op met iemand van ons bestuur!

Emailadressen:

Algemeen: info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl
Bestuursleden: voorzitter@stichtingnaarschoolinhaiti.nl
secretaris@stichtingnaarschoolinhaiti.nl
fondsenwerving@stichtingnaarschoolinhaiti.nl
penningmeester@stichtingnaarschoolinhaiti.nl

Internetadres: www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl



Voorzitter:
Karin van Rijn
Torenstraat 32
3861 BT Nijkerk
0332 47 09 45

Secretaris:
Carry Huijink-Jansen
Diepmaat 9
9431 MP Westerbork
0593 37 04 88

Fondsenwerving:
Bernardien Stoter-Hessling
Linde 75
2925 CE Krimpen a/d IJssel
0180 52 08 09

Penningmeester:
Dineke Oosting-Boschman
Kruisstraat 5-7
9411 PD Beilen
0593 52 22 45

De stichting "Stichting Naar School in Haïti" is opgericht op 29 december 1998
en ingeschreven bij de K.v.K. te Meppel onder nummer 04 05 76.