

“Stichting Naar School in Haiti”

Kanscoff, september 2001,



Beste mensen,

Heel hartelijk bedankt voor uw hulp! Daar door is het voor ons mogelijk om 120 kinderen naar school te laten gaan. Het gaat goed met de twee scholen in Kenscoff en Kalfou Badio. In Kenscoff zijn wij in de woonkamer een peuter- en kleuterschool begonnen. In Kalfou Badio houden we de school in een kerkje dat opgetrokken is uit hout en golfplaten. 's Morgens komen de peuters van 3 en 4 jaar, om 12 uur de 5 jarigen. Sommige kleintjes moeten 5 km lopen om naar school te gaan. Waarom zo ver? De reden is dat er geen scholen zijn.

De oudere kinderen hebben we verdeeld in twee groepen. Alle kinderen krijgen elke dag brood en/of een warme maaltijd. Wij hebben vier nieuwe leerkrachten en twee assistentes aangenomen. De kinderen betalen 5 H\$ (f 3,-) per maand. Het is een feest om de kinderen met hun blijde gezichten en hun gulle lach te zien! Kinderen zijn zo echt!!!

Als u dit leest denkt u waarschijnlijk dat alles goed gaat. Ik moet u teleurstellen, het is vaak erg moeilijk. Ik heb de beide onderwijzers, die les gaven in Kalfou Badio moeten ontslaan. James had de school op eigen houtje drie dagen eerder gesloten. Zij waren meerdere afspraken niet nagekomen. Toen ik hen er op attendeerde, namen zij mij niet serieus. Ik kreeg geen bonnen van lessen die zij gevolgd hadden. Kortom: ik heb hen ontslagen. Dat heeft erg veel problemen gegeven. Dreigementen, het kapot gooien van een fles naast de voordeur. Wij belden de politie, maar zij bleken vrienden van beide jongens te zijn, we moesten naar het tribunaal. De vredesrechter was een oprecht man, maar de advocaten logen. Een paar dagen later kregen wij een brief dat wij 7400 H\$ (f 4500,-) moesten betalen. Een advocaat, die ons gratis



zou helpen lijkt samen te werken met de tegenpartij. Hij zei dat wij 2600 H\$ moesten betalen, dan waren we overal vanaf. Wij zijn naar Affaire Sociale gegaan. Daar zijn we in totaal 5 uur geweest, uiteindelijk moesten we 1200 H\$ betalen. Ik was zo wijs te betalen om alles af te kunnen sluiten. Ik heb een brief dat beide jongens er niet meer op terug kunnen komen. Wat een energie moesten we op brengen om dit netjes af te handelen. Wat waren we geraakt door het oneerlijke en het geweld waar wij mee te maken kregen. Deze mensen zijn groot geworden in een land vol oneerlijkheid, met liegen en bedriegen. Het is overleven! Hoe kunnen zij dan anders weten? Enkele dagen waren we uit balans. Gelukkig gaat dat voorbij. Dat komt door de kinderen, het is zo mooi om te zien hoe blij zij zijn om naar school te kunnen gaan en omdat het vaste personeel wel oprecht en eerlijk is. In Haïti is het op dit moment rustig. Er kan gereisd worden. Toch is er twee keer een “staatsgreep” geweest in Pétionville. Het gebeurde een uur nadat wij naar Kenscoff vertrokken waren. Achteraf best even schrikken! Karin van Rijn, een vrijwilligster, helpt mij sinds 1 juli en zal blijven tot eind december. Haar werk is het begeleiden van het personeel. Rapporten, lijsten enz. maken op de computer en algemene ondersteuning. Voor mij is het erg fijn om steun te hebben en om met iemand te kunnen overleggen en samen te werken.

Elk kind op de wereld heeft recht op voeding, kleding, een dak boven zijn hoofd en onderwijs!

Erg veel kinderen moeten het missen. Met uw hulp is het voor ons mogelijk om deze kinderen daadwerkelijk te helpen. Wij zijn vrijwilligers, uw geld wordt gebruikt om het mogelijk te maken om de kinderen naar school te laten gaan, eten te geven en medische zorg te geven, als zij dat nodig hebben. Wilt u alstublieft een gift geven, zodat de kinderen naar school kunnen blijven gaan en een maaltijd kunnen krijgen?

Ook namens de kinderen bij voorbaat heel erg bedankt!

Met vriendelijke groet

Marijke Zaalberg

PS. Op 26 augustus is Damari om even voor vier uur in de morgen bevallen van dochter Emilie. Het gebeurde in de vrachtwagen op weg naar het ziekenhuis. Het was een prachtige ervaring om Emilie haar hoofdje en daarna haar lijfje in mijn handen te voelen. Nat en warm! Haar droog te wrijven en te wachten tot zij ademhaalde. Zij woog 2600 gram en was 48 cm lang. Emilie maakt het goed! Welkom kleine meid!

Haiti, Kenscoff, september 2001

Hallo allemaal,

Sinds 1 juli ben ik in Haiti, om Marijke voor 6 maanden te ondersteunen met haar project. Na 8 weken, wat overigens voelt als 8 maanden, heb ik al een hoop "mooie", maar ook "minder mooie" dingen mogen meemaken. Het minder mooie is vooral het negatieve gedrag van de Haïtiaan, zoals het vele liegen en het niet nakomen van afspraken. Er alles aan doen om op welke manier dan ook aan geld te komen. De agressiviteit die nogal eens de kop opsteekt. En de ontzettende armoede tegenover de ongelooflijke rijkdom.

De mooie dingen zijn de prachtige natuur en de vriendelijkheid van de Haïtiaan. Maar vooral de kinderen zijn toch wel de grootste reden wat Haiti zo mooi maakt. Vanaf 15 augustus is de school weer begonnen. Het is zo mooi om te zien dat de kinderen al na 1 week zo genieten en hoe ze zingen, dansen en ondanks hun armoede zo kunnen genieten van deze simpele dingen dat dit al het andere bijna doet vergeten!!!

Met mijn pedagogische opleiding was ik bang niet zoveel te kunnen, nadat Marijke begin dit jaar had besloten om de kinderen uit huis te plaatsen. Na een paar dagen in Haïti te zijn, bleek al snel dat dit alles behalve waar was. Gelukkig kan ik hier goed uit de voeten. Mensen met een educatieve opleiding zijn hier inderdaad hard nodig, willen we binnen de twee scholen het lesgeven verbeteren.

In Nederland werk ik met verstandelijk gehandicapten, maar hier in Haïti is het niet veel anders, dit met respect voor de Haïtiaan hoor!! Doordat het grootste gedeelte van de Haïtianen geen onbezorgde jeugd hebben gehad, is het niet vreemd dat de Haïtiaan is zoals hij is.

Door de aderen gaat samen met hun bloed een overlevingsdrang die zich uit in zoveel mogelijk pakken wat je maar kan krijgen, leven van uur tot uur, van dag tot dag en vooral niet denken aan wat er volgende week kan gebeuren. De afgelopen weken heb ik Marijke kunnen ondersteunen in gesprekken die we hebben gevoerd om docenten te ontslaan en om anderen aan te nemen. In de vele problemen die zich hebben voorgedaan met 2 docenten die zijn ontslagen hebben we samen kunnen voorbereiden hoe we alles konden aanpakken. Dit omdat Marijke zich voor een soort rechter en later bij een bemiddelingsbureau moest verdedigen tegenover deze docenten en hun advocaten. Het controleren van het werk en het aan het werk houden van het personeel is ook iets waar ik mij mee kan vermaken.

Zeer geregeld bedenk ik mij dat dit werk in Haïti zo belangrijk is, ondanks alle tegenslagen maar ook met alle leuke dingen. Beide is met geen pen te beschrijven en wat een indruk het op mij maakt kan ik zeker niet op 1-A-4tje kwijt. Zonder financiële hulp, uw hulp, zou dit alles niet eens mogelijk zijn!

Groetjes Karin



Wij zoeken **leerkrachten**. Hij of zij moet flexibel kunnen zijn, zelfstandig kunnen werken, de Franse taal enigszins beheersen en beseffen dat hij komt te werken met onderwijzers met nagenoeg geen opleiding. Het opleiden en begeleiden van de leerkrachten is net zo belangrijk als het werken met de kinderen. Wie durft deze uitdaging aan? Neem contact op met Marijke. Ik ben de maand september in Nederland. Tel. 0593 33 3080 of 06 29 00 44 33 of per e-mail.

Dick en Jannie heet ik van harte welkom als penningmeester en secretaresse van de stichting!

Rabobank: **36 94 66 500** t.n.v. "Stichting Naar School in Haïti".

Ons postadres:

Stichting Naar School in Haïti" "
C/o Lynx Air
P.O.Box 407 139
Fort Lauderdale
FL 33340

Secretariaat: Jannie Koning
De Goorns 9
9418 RC Wijster
Tel. 0593 56 70 37

Penningmeester: Dick Staphorst
De Goorn 22
7975 BV Uffelte
Tel. 0521 35 17 08

Emailadres:

marijkezaalberg@hotmail.com

koning848@zonnet.nl

dickstaphorst@hotmail.com