

Geachte Mevrouw, Meneer,

Allereerst heel hartelijk dank aan diegenen die onze stichting al steunen.

Ook namens de kinderen, die wij helpen in Haiti!

Jean-Robert, Yves, Miguëlle, Stanley, Blondine en alle kinderen, die bij ons eten en naar onze of een andere school gaan, willen u heel hartelijk bedanken.

Uw financiële steun maakt het mogelijk om deze kinderen daadwerkelijk te helpen.

**Mijn overtuiging is dat elk kind recht heeft op voeding, kleding, onderdak en scholing!**

Voor diegenen, die onze stichting nog niet kennen, wil ik graag vertellen wat wij doen.

Mijn naam is Marijke Zaalberg. Ik heb na drie jaar als vrijwilligster bij de stichting NPFS in Haiti en Guatemala gewerkt te hebben, besloten mijn eigen project in Haiti te gaan leiden.

Eind februari wonen Jean-Robert 13 jaar, Yves 8 jaar, Miguëlle 8 jaar, Sandra 6 jaar, Darline 5 jaar, Catie 3 jaar en Blondine 8 maanden bij ons. Wij betalen de plaatselijke school voor 22 kinderen en elke middag eten 25 kinderen een warme maaltijd bij ons. Naar de school van mijn stichting gaan 12 kinderen. Vijf vrouwen werken in de keuken, in de huishouding en zorgen voor de kinderen.

Begin juni heb ik een lerares in dienst genomen. Zij heeft 18 kinderen in haar klas. Geen van deze kinderen ging naar school, want 80 % van de ouders is werkloos en velen kunnen geen schoolgeld voor hun kinderen betalen. Onze school heet “Le Soleil de Hollande”. Het “lokaal” is 4 bij 6 meter. Alle kinderen hebben een stoeltje, er zijn twee zelfgemaakte schoolborden. Ik heb een tafel gemaakt en blokken om de potloden in te zetten en plankjes om op hun knieën te leggen zodat ze kunnen schrijven. Er zijn 80 schriften en enkele leesboekjes.

In Nederland zou deze school niet geaccepteerd worden. In Haiti is het een luxe!

De verdere plannen voor het jaar 1999 zijn als volgt:

In oktober begint het nieuwe schooljaar. Wanneer de financiën het toelaten zal ik een tweede lerares aannemen om een nieuwe groep te starten. De school zal zowel 's morgens als 's middags gebruikt worden. In totaal kunnen 60 kinderen les krijgen.

De kinderen variëren in leeftijd van 6 tot 17 jaar. De meesten beginnen met de leerstof van de eerste klas.

Graag wil ik 's morgens een kleuterschool beginnen in de grote kamer in ons huis. Deze kamer is 5 bij 6 meter en zeer geschikt. Zelf ben ik kleuterleidster. Ik hoop dan samen te werken met een Haitiaanse kleuterleidster of in de toekomst met een Nederlandse kleuterleidster, die als vrijwilligster wil komen werken.

In augustus gaan we er aan werken dat de school officieel ingeschreven wordt bij de minister van onderwijs. Dit geeft de mogelijkheid voedselhulp aan te vragen bij de Europese hulp-organisatie BND ...

Zonder hulp vanuit Nederland is het onmogelijk voor mij om de kinderen te kunnen helpen.

**Daarom voor nu en in de toekomst : Alstublieft blijft u het project “ Naar school in Haiti “ steunen!**

**Met uw gift geeft u hen een kans ...**

**Bij voorbaat mijn oprechte dank voor uw bijdrage ...**

Vriendelijke groeten,

Marijke Zaalberg

Marijke Zaalberg



“Stichting Naar School in Haiti” Rabo-Bank 3694.66.500 Westerbork

Melkwegje 1, 9441 PH ORVELTE

Tel. 0593 32 22 20

Fax.0593 32 23 75

Bestuur:

**Marijke Zaalberg** Tel. 0593 33 17 04

**Barend Peuscher** Tel. 0598 39 94 49