



“Stichting Naar School in Haïti”

Westerbork, juni 2001

Beste Mensen,

Heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Het is fantastisch! Samen kunnen wij de kinderen in Haïti naar school laten gaan!

Ik heb erg goed nieuws! Op 2 april zijn wij een school begonnen in de bergen. 10 Kilometer ten zuiden van Kenscoff aan de weg naar Jacmel. Het “plaatsje” heet Kalfou Badio en ligt op ongeveer 1300 m hoogte.

Toen wij eind februari in de bergen waren, kwamen wij bij “toeval” in gesprek met mensen. Zij vroegen of wij nog steeds een school in de bergen zouden willen beginnen. Zij vertelden ons dat de kinderen niet naar school kunnen gaan, omdat er geen school is. De dichtstbijzijnde school is drie uur lopen. Van het een kwam het ander. Ik vroeg wat een golfplaten “huis” voor gebouwtje was. Het bleek een kerkje te zijn. Ik heb een brief geschreven aan de dominee en een afspraak gemaakt. Na twee weken hadden wij toestemming om in het kerkje een school te beginnen. Ondertussen zijn ons meerdere kerkjes aangeboden met het dringende verzoek om er alstublieft een school te beginnen.



Het kerkje is 6 bij 10 meter. Van hardboard hebben we twee schoolborden gemaakt. De tafels hebben we gemaakt, de stoeltjes gekocht. Schriften, boeken, potloden enz. ingekocht. Ik heb een kamer gehuurd voor de twee onderwijzers. Patrick heeft 3 jaar ervaring en werkt met de twintig jongste kinderen. James werkt met de twintig oudste kinderen. De kinderen zijn in de leeftijd van 5;6 jaar tot 10 jaar. Op dit moment wordt in de ochtend (van 8 uur tot 1 uur) les gegeven. De meeste kinderen waren nog nooit naar school geweest. Het is een feest!

Omdat het zo ver weg is, de kosten hoog zijn en wij in Kalfou Badio nog geen kookgelegenheid hebben, krijgen de kinderen af en toe een maaltijd. De bedoeling is dat zij net als in onze school in Kenscoff, een ontbijt en een warme maaltijd gaan krijgen.

Doordat een Nederlandse vrouw ons veel medicijnen, waaronder wormtabletten had gegeven, hadden wij de mogelijkheid om de kinderen te ontwormen. Het was echt vreselijk. Alle kinderen hadden spoelwormen, zij kwamen uit hun anus, maar ook uit hun neus. In het speelkwartier hoorde ik opeens een kind krijsen, er was weer een worm. De spoelworm is ongeveer 25 cm lang. Er zijn ook andere wormen, die vallen niet zo op.

Bij de school is nog geen latrine, dus de kinderen doen net als iedereen, hun behoefte buiten in het gras. Dit is niet hygiënisch. Zo gauw het geld er is, zullen wij latrines voor de school maken.

In het najaar hopen wij zowel 's morgens als 's middags les te gaan geven aan twee klassen. Ook denken wij de klassen te kunnen vergroten naar 30 kinderen. Dan zouden in Kalfou Badio 120 kinderen naar school kunnen gaan.

Het golfplaten kerkje zijn wij aan het opknappen. Een wand is al vervangen door hout. De rest doen wij beetje bij beetje. Dan zal er een blijvende school voor de kinderen zijn.

James en Patrick gaan twee maal per maand naar een cursus voor bijscholing. Zelf ben ik ook naar een cursus geweest over een nieuwe leesmethode. Dit was erg interessant! Wij moeten namelijk een methode kiezen om de kinderen te leren lezen. Wat ben ik blij met mijn opleiding voor kleuterleidster, dit komt me goed van pas.

Met de school in ons huis in Kenscoff gaat het erg goed. De 17 kinderen komen elke dag met plezier naar school. Mariane heeft erg veel geleerd van Tessa en Sanne. De kinderen kunnen zelfstandig werken.

Zij krijgen elke ochtend een boterham en een glas melk. Elke middag om 12 uur krijgen zij een warme maaltijd met een glas melk.

Een manager van Coberco Friesland is bij mij op visite geweest. Direct werd mij hulp aangeboden in de vorm van melkpoeder en blikjes geconcentreerde melk. Dit is fantastisch, nu krijgen de kinderen elke dag twee glazen melk.

1 Juli komt Karin van Rijn uit Nijkerk een half jaar als vrijwilligster naar Haïti om ons project te ondersteunen.



De Nijmeegse Scholengemeenschap heeft in maart een grote actie gehouden voor ons project. Dit heeft een fantastisch resultaat gegeven. Heel erg bedankt!

U zult begrijpen dat wij niet iedereen persoonlijk kunnen bedanken. Maar of u een klein bedrag geeft of een grote actie organiseert, wij zijn er ontzettend blij mee. Met dit geld maakt u het mogelijk dat wij het werk in Haïti kunnen doen.

In het laatste gesprek met dominee Johnny Bonnet Jean van het kerkje, vroeg hij mij om alle mensen in Nederland, die dit project ondersteunen heel hartelijk te bedanken voor hun hulp.

Namens de dominee, de ouders en de schoolkinderen heel hartelijk bedankt!

Elk kind heeft recht op voeding, kleding, onderdak en onderwijs!

Dit recht wordt werkelijkheid voor de kinderen die te maken hebben met onze stichting. De stichting omvat meer dan alleen zijn naam, maar begint daar wel: het volgen van onderwijs is het begin van het einde van armoede.

Wij met elkaar geven de kinderen een kans!

Bij voorbaat heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet

Marijke Zaalberg

Rabobank: 36 94 66 500 t.n.v. "Stichting Naar School in Haïti".

Emailadres: marijkezaalberg@hotmail.com
Ons postadres: "Stichting Naar School in Haïti"
C/o Lynx Air
P.O.Box 407 139
Fort Lauderdale
FL 33340

Contactadres in Nederland: Ann Oegema
Hoofdstraat 39
7981 AD DIEVER
Tel. 0521-592601

De stichting 'Stichting Naar School in Haïti' is opgericht op 29 december 1998 en ingeschreven bij de K.v.K. te Meppel onder nummer: 04 05 76 45.