



“Stichting Naar School in Haïti”

Kenscoff, december 2000

Beste mensen,

Hartelijk dank aan de goede gevers vanuit de bergen van Haïti! Hierdoor kan ik de zorg voor de kinderen blijven voortzetten. Na een “vakantie” van 7 weken in Nederland was ik blij de kinderen weer te zien. Het was fijn dat de kinderen goed verzorgd waren, het huis schoon was, dat er geen schurft was en de school nog steeds liep. De madams blijken steeds beter in staat te zijn om zelfstandig het huis te runnen. Wilfrid, de straatjongen van ongeveer 12 jaar riep: “Mamman retourne”, rende met een stralende lach op mij af en kuste me.



Haïti is de laatste maanden onrustig en minder veilig. Dit heeft onder andere te maken met de verkiezingen, de enorme armoede, het analfabetisme, de stijgende prijzen en de grote criminaliteit.

In Miami worden opgepakte criminelen van Haïtiaanse afkomst, meestal illegalen, zonder pardon terug gestuurd naar Haïti. Zij vormen bendes en deinzin nergens voor terug. Er is al meerdere keren vanuit rijdende auto's op groepen mensen geschoten, waar veel doden en gewonden bij vielen. De United Nation geeft het advies extra voorzichtig en waakzaam te zijn, daarom hebben wij besloten niet meer met de taptap (‘openbaar vervoer’) naar Port-au-Prince te gaan. Inkopen doen we in Petionville, de markt in Port-au-Prince is te gevaarlijk.

Gelukkig is het in Kenscoff en omgeving rustig. Wij merken niets van onlusten of dreiging. Voor de zekerheid heb ik al een half jaar elke nacht een man die de wacht houdt. Overdag zijn de hekken altijd met een hangslot afgesloten. Ook is er prikkeldraad en glas op de muren rond het huis.

Doordat ik al 5 jaar in deze omgeving woon en werk, kent men mij, men weet dat ik kinderen help, dat geeft extra veiligheid. Op 30 oktober zijn twee vrijwilligsters, Tessa Hultink en Sanne Uittien in Haïti gekomen om als onderwijzeressen in onze school te werken. Zij zijn voor mij een enorme steun. U zult begrijpen dat ik niet alles alleen kan doen.

Ook namens de kinderen en de Madames heel erg bedankt voor uw hulp.

Samen geven wij kinderen het recht dat elk kind heeft: voeding, kleding, onderdak en onderwijs!

Met veel dank en vriendelijke groet,

Marijke Zaalberg

Kenscoff, December 2000

*Eindelijk in Haïti! Hierop hebben we ons een half jaar voorbereid. Toch worden we overdonderd door indrukken. Waar te beginnen? Overal mensen op straat, overvolle tap-taps, wegen met gigantische gaten, wasvrouwen bij de bron, armoede, kartonnen huisjes, venters op straat, ondervoedde en verwaarloosde kinderen, sturende mensen. Maar ook lieve knuffelige kinderen, schattige baby's, lachende madams, vriendelijke Haitianen, prachtige bomen, kolibries aan je raam, een avocadoboom achter het huis, krekels in de nacht, de taal blijkt minder moeilijk te leren dan we dachten en we wassen met ijskoud (niet stromend) water!!!
Wij voelen ons hier thuis!*

In mei besloten wij, Tessa en Sanne, om Marijke te gaan helpen omdat wij net de montessori PABO hadden afgerond. In Nederland zijn wij druk bezig geweest met het inzamelen van materiaal en geld voor de school. Met een grote zak geld en twee grote koffers vol materiaal kwamen wij aan in Haïti.

In eerste instantie vonden we de school wel erg klein, maar na een kleine expeditie naar andere scholen (waar de kinderen met z'n veertigen in ouderwetse schoolbanken zitten, in een lokaaltje van 4 x 5 m) vinden we het ineens een stuk ruimer.

Inmiddels zijn we drie weken verder en werken we iedere dag 4 uur, waarvan elk uur met één kind. Zo krijgen de kinderen lekker veel aandacht en krijgen ze les op hun eigen niveau. Daarna knutselen, tekenen of gymen we met kleine groepjes.

Het valt eerlijk gezegd erg tegen over welke basiskennis de kinderen beschikken na 1 jaar onderwijs. De kinderen hebben weinig begrip van hoeveelheden en hebben moeite met tellen en lezen. Het blijkt moeilijk om de kinderen iets te leren, ze nemen moeizaam stof op, misschien het gevolg van jarenlange ondervoeding? De juf doet goed haar best maar heeft nog moeite een hele klas draaiende te houden, daarom zullen wij haar ook begeleiden.

Verder is Haïti heerlijk, hier in de bergen genieten we nog elke dag van de uitzichten en al het groen. De onrust van de stad heeft wel indruk op ons gemaakt, maar hier in Kenscoff voelen we ons op ons gemak. Helaas zullen we de uitjes naar 'onbekend mooie' stranden nog even moeten uitstellen.

Mede namens Marijke een heel gelukkig nieuwjaar toegewenst !!

Tessa en Sanne.

Ik nodig u uit om in Haïti te komen werken als **verpleegkundige** of **onderwijzer**. Het liefst voor minimaal een half jaar. Daarnaast heb ik iemand nodig, die mij helpt om de **kinderen te verzorgen** en hen warmte en liefde wil geven. Hij/zij helpt de madams te begeleiden en kan hier zijn als ik naar Nederland ga.

In Nederland heb ik iemand nodig, die de verantwoordelijkheid voor de **boekhouding** op zich kan nemen.
WIE VOELT ZICH GEROEPEN! U kunt contact opnemen met mij via <marijkezaalberg@hotmail.com>.

“Stichting Naar School in Haïti”

Hoofdstraat 39, 7981 AD DIEVER
Tel: 0521 592601 Fax: 0521 592596
Rabobank: 3694 66 500

De stichting “Stichting Naar School in Haïti” is opgericht op 29 december 1998 en is ingeschreven bij de K.v.K. te Meppel onder nummer 04 05 76 45.