

Lieve mensen,

Begin 1999 vlieg ik naar Haiti om met mijn projekt verder te gaan.

Afgelopen week werd ik gespannen wakker. Zou ik het wel aan kunnen, ik weet hoe zwaar het leven is in Haiti. Ik kan niet anders dan mijn gevoel volgen en deze kinderen een kans geven, een eerlijke kans ...

**Elk kind heeft recht op eten, kleding, een dak boven zijn hoofd en onderwijs. Maar in Haiti zijn veel, zeer veel kinderen die dit nooit krijgen ...**

Als vrijwilligster heb ik drie jaar in Haiti en Guatemala bij een stichting gewerkt. De laatste maanden dat ik in Haiti was, ben ik mijn eigen projekt begonnen, waardoor nu zes kinderen naar school gaan. Zes kinderen lijkt niet veel, maar je zal de gelukkige maar zijn ...

Jean-Robert is een van de gelukkigen. Hij is ongeveer 13 jaar en was nog nooit naar school geweest. Zijn vader is overleden en zijn moeder heeft een nieuwe man en drie kleine kinderen.

Voor Jean-Robert was er geen plaats thuis, hij werd als slaafje ondergebracht in een gezin.

Toen ik Jean-Robert voor het eerst zag, sjouwde hij grote emmers water op zijn hoofd, soms wel 15 tot 20 emmers op een dag. Hij hoestte erg en hij had honger. Samen zijn wij naar een ziekenhuis gegaan. De dokter schreef antibiotica voor en gaf mij het advies om Jean-Robert extra eten te geven. Na twee weken waren zijn longen weer gezond. In totaal heeft hij zes weken elke dag twee maaltijden gehad en zijn wij gestart met leren lezen en schrijven.

Sinds oktober gaat Jean-Robert naar school. Amelie, een vriendin schreef mij: Altijd als ik mijn kindertjes naar school breng, kom ik je vriendje Jean-Robert tegen, met een volle glimlach, zijn uniform aan en zijn rugzak op zijn rug, gaat hij vol trots naar school!

In Verrettes zijn nog vijf kinderen uit een gezin, die naar school gaan. Figaro, het jongste kind heeft wonden op zijn kuit, deze heeft hij door ondervoeding. Twee kinderen uit dit gezin zijn in Nederland geadopteerd en maken het nu goed. Burry, hij is 8 jaar oud en al drie jaar in Nederland. Hij vertelde mij eind augustus, dat hij in Haiti elke dag honger had en dat hij meestal maar een maaltijd per dag kreeg. Heel vaak was dit cocosnoot ...

Heel graag zou ik meer kinderen in Haiti naar school willen laten gaan, zorgen dat zij genoeg te eten hebben, een veilige slaappleats, kleding en schoenen ...

Kinderen zoals Figaro zou ik tijdelijk in huis willen nemen om hen gezond te laten eten.

Om dit werk te kunnen doen en uit te breiden heb ik uw steun nodig.

**Alstublieft wilt u deze kinderen helpen, wilt u mijn projekt: "Naar School in Haiti" steunen!**

Ik dank u oprecht voor uw bijdrage,

Vriendelijke groeten van



Rabobank 3694.66.500 in Westerbork, aan Marijke Zaalberg "Naar School in Haiti".

Heeft u vragen, wilt u mij helpen, belt u dan # 0593 331704 of schrijft u naar

Marijke Zaalberg, Melkwegje 1, 9441 PH Orvelte.



Melkwegje 1, 9441PH Orvelte

## Project: "Naar School in Haïti"

